

Centrum Amsterdam x +

57° f ebay

Zoek naar mensen, plaatsen en dingen



Zen Centrum Amsterdam Over de groep Evenementen Fot

Openbare groep

Welkom bij de digitale sangha van Kanzeon Zen Centrum Amsterdam.
Kijk voor alle cursussen op: www.zenamsterdam.nl/medit... Meer weergeven

<https://www.facebook.com/groups/325845376325/>



Connie Teisui Franssen

Lieve sangha,
Volgen jullie deze discussie?
Ik merk dat ik compleet vastdraai in mijn gedachten / gevoel erover.
Enerzijds het 'net goed' gevoel - waar ik van baal. Maar voornamelijk
pijnlijk en verdrietig. Voor Riets, zijn leerlingen, maar ook over de
manier waarop het naar buiten komt. Ik weet het, boeddhisten zijn net
echte mensen, maar toch...we zouden moeten proberen het anders te
doen. Maar hoe?
Wat rest is een nare smaak en een sterke behoefte aan kop in het zand.

Wat doet het met jullie?



Riets Ritskes op beschuldiging: 'Raksu formeel uitgereikt als bewijs van competent zenleaderschap'.

boeddhistschdagblad.nl

Op 15 april 2013 reageerde in een vertrouwelijke verklaring

Vind ik niet meer leuk · Reageren · Bericht niet meer volgen · Delen · 15 uur geleden in de buurt van Amsterdam

Je vindt dit leuk. Bekeken door 43



Frank Uyttebroeck Ha Connie,
aan de ene kant snap ik jouw vragen wel, maar aan de andere kant
ook weer niet. Echter, het lijkt mij ondoenlijk om een genuanceerde
reactie te geven die recht doet aan alle aspecten (en ik wil nooit in de
bekende flauwe zen-platitudes vervallen).

Laten wij thee drinken, volgende week wanneer ik weer terug ben uit de
VS.

Tot die tijd: gelijkmoedigheid.

F.

14 uur geleden · Vind ik leuk · 1



Connie Teisui Franssen Zo is het Marloes, verlangen naar echte
waarheid waarvan we weten hoe complex en gelaagd die is. Dank je.

14 uur geleden · Vind ik leuk · 1



Connie Teisui Franssen @frank Thee lijkt me fijn. En gesprekken.

14 uur geleden · Vind ik leuk



Monique Parisius Connie, ik merk dat ik dezelfde gevoelens heb na
het lezen van het stuk. En er ook inderdaad snel niet meer over na wil
denken...

14 uur geleden · Bewerkt · Vind ik leuk

js/325845376325/

Zoek naar mensen, plaatsen en dingen



Jules Prast | V



Harriet Marseille Mooi wat je schrijft Connie. Het raakt mij ook. Met name de nieuwsgierigheid en zelfs gretigheid waarmee ik kennis neem van dit soort nieuws zet me aan het denken. Wil ik zo graag kunnen oordelen? En op basis waarvan (ver)oordeel ik dan? En voelt het misschien zelfs fijn wanneer anderen fouten maken? Voel ik me daardoor beter over mezelf? Het doorzien van mezelf door het stellen van die vragen, dat is misschien wel gewoon mijn zenpad.
14 uur geleden · Vind ik leuk



Frank Uyttebroeck "niet meer over willen nadenken" en "bang zijn om een oordeel te hebben" zijn lagen beide in het verleden aan de basis van het tolereren van verschrikkelijke misstanden in verschillende sangha's in de wereld en in Nederland. Misstanden die nog steeds maar doorgaan ...
Wij moeten blijven kijken, blijven nadenken, blijven praten, blijven schrijven, blijven oordelen waar dat geoorloofd is (en dat is helder begrensd), blijven voelen, blijven beoefenen, trekken, sleuren, snijden, hakken, bijten, klauwen, graven tot er eindelijk eens werkelijke transparantie ontstaat.
14 uur geleden · Vind ik niet meer leuk · 3



Maria Lemaire Ron Sinnige heeft een update geschreven. Misschien moet je die in deze discussie plaatsen? Best belangrijk!
14 uur geleden · Vind ik leuk · 1



Connie Teisui Franssen De updates gaan snel, stel voor dat iedereen die zelf volgt.
13 uur geleden via mobiel · Vind ik leuk



Frank Uyttebroeck Goed idee, Connie.
13 uur geleden · Vind ik leuk



Daniël Bertina Als je in een dikke bak wil rijden, dan mogen daar best wat 'leraren' 300 euro in de maand voor neerleggen, toch?
13 uur geleden · Vind ik leuk



Teska Seligmann ja, Connie, bij mij komen behoedzaamheid, lichte weerzin, grote verwondering voorbij, en daarna: blinde vlekken zijn niet voor niets blinde vlekken 😊 en die heb ik net zo goed, natuurlijk! Dus ik probeer geen oordeel te hebben over andermans blinde vlekken. Je zegt "we zouden etc." Wie bedoel je met we? Ik heb niet het gevoel dat ik hier een rol te spelen heb, dus dat doe ik dan ook maar niet. Als sangha? Ik weet het niet.
12 uur geleden · Bewerkt · Vind ik leuk



Annemiek Deerenberg Ik vind het een groot 'ding' nog los van de menselijke en droevige kanten ervan, die ook groot zijn, lijkt me. Maar het gaat ook over 'zen' in Nederland of 'boeddhisme' in Nederland. Er zijn (hier in elk geval) geen autoriteiten voorhanden die op zo'n punt de waarheid in pacht hebben en dat vind ik, geloof ik, ook wel fijn. En het gesprek erover is belangrijk. Dank voor het benoemen, Connie.
12 uur geleden · Vind ik leuk

<https://www.facebook.com/groups/325845376325/>

...s/325845376325/

Zoek naar mensen, plaatsen en dingen



Jules Prast | Vri



Gerard Jansen Hoi Connie,

ik word ook nooit gelukkig van dit soort gedoe. Voor mijzelf heb ik vier sesshins bij Riets gedaan en vastgesteld dat dit voor mij zeer zinvol is geweest. Riets is voor mij een goede leraar en dat staat los van de discussie die nu tussen Riets en 'Japan' wordt gevoerd. Anderszijds zie ik ook Zen.nl als bedrijf. Daar ben ik persoonlijk niet zo enthousiast over, ik voel mij in dat 'businessmodel' niet thuis. Dat was als zo en de discussie met 'Japan' doet daar niets aan af. Wat ik ook zie is dat Zen.nl heel sterk is gegroeid en het lijkt mij een consequentie van 'groot zijn' dat je veel wind vangt. Dat blijkt uit het hele gebeuren. Maar is allemaal weinig verheffend.
Gerard

Op 18 april 2013 08:27 schreef Connie Teisui Franssen <
11 uur geleden via e-mail · Vind ik leuk



Jules Prast Dank, Connie, dat je dit aan de orde stelt. 'Boontje komt om zijn loontje: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.' Je kunt je afvragen of we dit al niet eerder hadden kunnen weten. Ron Sinnige 'ontmaskerde' Rient Ritskes al in 2010 op zijn blog: <http://ow.ly/1VijvE> We moeten compassie tonen voor Ritskes, maar niet-weten in spirituele zin moet niet het weten in de wereld in de weg staan. Wij moeten de berichtgeving over Ritskes (hulde aan het Boeddhistisch Dagblad!) eerder opvatten als een uitnodiging om ons te blijven oefenen in zelfkritiek. Ik vind dat Frank hier behartigenswaardige woorden over spreekt. Sokun Tshushimoto (goed interview met hem hier: <http://ow.ly/1VimNR>) geeft impliciet de hele westerse zenwereld van katoen. Wat is, zelfs als jou keurig in een lineage dharmatransmissie is verleend, de waarde eigenlijk van leraarschap van westerse snit wanneer je dit vergelijkt met de Japanse zenpraktijk? Dit is een lesje in nederigheid voor iedereen. Wij moeten het verwelkomen dat het sluiert over zen wordt weggerukt. Is zen een recept voor gemakkelijk geluk? Ik denk het niet. Maar wat zegt het ons over onze eigen mores dat we valse zen jarenlang zonder openlijke stellingname laten passeren? Zitten de zaadjes van bedrog niet ook in onszelf? De integriteit van het boeddhisme verdient niet minder, maar meer van het soort discussie dat nu door het BD en trouwens ook door Open Boeddhisme wordt aangezwengeld.



Notoire nonsens, baarljke onzin en andere dilemma's

www.ronsinnige.nl

Zoals beloofd. Na mijn vrolijke vakantieblogpost nu de rauwe regenrealiteit. Het...

Meer weergeven

9 uur geleden via mobiel · Vind ik leuk · 2 · Voorbeeld verwijderen



Maria Lemaire Uitstekend geschreven comment Jules Prast!!!
helemaal mee eens!

8 uur geleden · Vind ik leuk

<https://www.facebook.com/groups/325845376325/>



Connie Teisui Franssen Dank jullie wel allemaal. Fijn dat iedereen zo open reageert. De oproepen van Frank en Jules om kritisch te zijn en onze ogen en hersenen te blijven gebruiken, steun ik van harte. Het gedoe roept de minder fraaie kanten in mezelf op, nooit leuk, maar onlosmakelijk onderdeel van dit pad en zonder donker geen licht... Waar ik mee worstel is de manier waarop. Krijg onmiskenbaar schandpaal, heksenjacht associaties waarvan ik me afvraag of dat op een andere manier zou kunnen. Op een manier die niet beschadigt en geen lijden veroorzaakt. Dingen zijn altijd complexer dan ze lijken en kunnen een andere uitwerking hebben dan op het eerste gezicht.

5 uur geleden · Vind ik leuk



Connie Teisui Franssen @annemiek Over rangen en standen gesproken, dit is een goed voorbeeld..

5 uur geleden · Vind ik leuk · 🍌 3



Petra Hubbeling Kritisch blijven is nodig, maar het is volgens mij ook de vraag naar de manier waarop Connie. Bij sommige criticasters in boeddhistisch Nederland krijg ik het gevoel van een repeterende plaat. Ik kan nu al de volgende "schandalen" benoemen met de bijbehorende criticasters. Schandpaal en heksenjacht zijn daarbij mooi gekozen woorden. Maar zo zien zij het zelf volgens mij niet. Het wordt gezien als objectieve (wetenschappelijke) feiten weergave.

Overigens heb ik de afgelopen 2 dagen met veel plezier gezeten in een centrum van Kyozan Joshu Sasaki Roshi, om maar eens een ander schandaal bij de kop te nemen. Maar het schandaal heeft niets afgedaan aan de fijne meditatie die ik er had.

4 uur geleden · Vind ik niet meer leuk · 🍌 1



Frank Uyttebroeck Ik begrijp en deel jouw standpunt Connie. Echter, gelijkmoedigheid heeft onder andere een wijsheidsfactor die helpt bij het behouden van helder overzicht: het is zinloos (zelfs niet vaardig) om de last van niet-vaardige handelingen van anderen op jouw schouders te nemen. Het geluk en de vrijheid van anderen is afhankelijk van *hun* handelen, niet van jouw wensen voor hen. (dat betekent natuurlijk niet dat je daardoor onverschillig wordt. Integendeel)

4 uur geleden via mobiel · Vind ik niet meer leuk · 🍌 2



Frank Uyttebroeck Overigens Connie, ik heb het hierboven over het niet-vaardig handelen van de heer Ritskes, van zijn pupillen én van sommige kritikasters. Overigens Petra, dat sommige kritikasters als een repeterende plaat klinken, heeft ook te maken met het feit dat er aan sommige misstanden al jarenlang geen donder verandert (door bewust negeren, schijnheiligheid, kop-in-het-zand en laffe mystiek-wijze flutcommentaren).

Maar ja, sommigen zouden hun discours wel eens mogen opfrissen 😊

4 uur geleden via mobiel · Vind ik niet meer leuk · 🍌 3

miek Deerenberg En Connie, als je iets ziet in een stukje

ps/325845376325/

Zoek naar mensen, plaatsen en dingen



Jules Prast | V



Annemiek Deerenberg En Connie, als je iets ziet in een stukje voor de Zensor over het thema - hoe moeilijk ook - : graag! Niet alle sanghaleden en andere geïnteresseerden zitten op fb.

4 uur geleden · Vind ik leuk



Connie Teisui Franssen Ik ga het proberen, Annemiek! Voor 1 mei toch? :))

4 uur geleden via mobiel · Vind ik leuk



Annemiek Deerenberg Zet 'm op en je hebt nog een week extra: tot 8 mei.

4 uur geleden · Vind ik leuk · 1



Connie Teisui Franssen Frank: snel live! :))

4 uur geleden via mobiel · Vind ik leuk



Frank Uyttebroeck Oké. Graag, Connie. Ik ben maandag weer in het land. Wat te denken over dinsdagmiddag?

4 uur geleden · Vind ik leuk



Connie Teisui Franssen Frank: deal!

3 uur geleden via mobiel · Vind ik leuk



Schrijf een reactie...



Connie Teisui Franssen

Een relaxte Quanyin in het Aziatisch Paviljoen in het Rijks



<https://www.facebook.com/groups/325845376325/>